

Lied der jacht " St. Hubert " Mol .

1.

Over honderdtachtig jaren ,
Kregen onze vaderen in 't gedacht .
Van ene maatschappij te baren ,
Zij kreeg de naam van katersjacht .
Daarom vrienden laat er u niet toe dwingen ,
Van te samen een loflied te zingen .
Laat ons zingen ja verheugd en blij ,
Lang leven onze schone jagersmaatschappij .

3.

Wij trekken door velden en Bossen en hagen ,
en al het wild dat moet er af .
Nooit zijn wij vermoeid van 't jagen ,
als wij maar horen pief poef paf .
Daarom vrienden , ge moet u niet generen ,
als wij zijn aan het trakeren .
Als wij hebben , ja dan ons getal ,
Dan trekken we samen allen naar het bal .

Refrein .

En wij laten zien dat we jagers zijn .
Laat ons marcheren, te samen zweren .
Zolang de jacht er zal bestaan ,
Van altijd mee aan 't jagen te gaan .

2.

Nu over de jacht ook eens gesproken ,
Als wij zijn op onzen toer .
Dan door bos en hei gekropen ,
Als de jager zit zich op loer .
En komt er dan een haasje afgelopen ,
Dat beestje moet het met de dood bekopen .
En zien we hem dan rollen op de grond ,
Dan dansen en dan springen wij er allemaal in 't rond .

4.

En op het bal ik laat het u weten ,
dat is daar ook geen kattenstront .
Het wordt daar ook niet gemeten ,
wij drinken ons buikske daar goed rond .
En op het bal ziet men ook aardige dingen ,
bijzonder in het dansen en in 't springen .
Ja dat gaat daar soms zo wonderschoon ,
in 't dansen ook spant onze maatschappij de kroon .